

Handberggaard brændte i nat — men planmæssigt

**Ejendommen, der er købt af kommunen, var
faldefærdig og farlig at nedrive**

Stik imod det, der til daglig er brandinspektør Erik Kløves opgave, listede han sig i nattens mulm og mørke ud og satte en tændstik til en af Viborgs gamle stråttækte landejendomme, Handberggård ved Gl. Finderupvej, og snart blussede ilden lystigt fra de rum, der tidligere havde huset dyr, avl og redskaber, og hen på morgenstunden i dag var de tre udlænger nedbrændt til grunden.

Der var dog ikke tale om, at brandinspektøren pludselig havde følt trang til at se ild, men om en veltilrettelagt handling, udført efter ønske fra stadsingeniørens kontor. Ejendommen, der for nogen tid siden blev købt af kommunen til nedrivning, var nemlig efterhånden med undtagelse af stuebygningen, der er beboet, blevet så faldefærdig, at man fandt det mest betryggende at lade den brænde ned i stedet for at foretage nedbrydningen på den sædvanligvis benyttede måde med at pille det ned næsten sten for sten.

Hos brandvæsenet gik man med

til at brænde de tidligere avlsbygninger, og brandinspektøren fik den ide, at der samtidig kunne laves en realistisk øvelse ud af det hele, uden at det tilkaldte mandskab vidste noget som helst om det. Derimod blev de forskellige myndigheder underrettet for det tilfælde, at nogen skulle opdage branden og slå alarm til politigården, og kl. ca. 2,30 blev brandfolkene alarmeret.

Inden der blev sat ild til avlsbygningernes tre længer havde brandvæsenet draget omsorg for, at også den familie, der efter, at gårdens sidste ejer, Hans Glittrup, er rejst, har taget stuehuset i besiddelse,

blev underrettet, og så løb øvelsen af stabelen.

BRÆNDETE PLANMÆSSIGT

Tre slukningskøretøjer og diverse mandskab sendtes af sted, og ankommet til den af flammer ompændte ejendom blev brandfolkene sat ind i sagen. De lagde slanger ud til en nærliggende dam og gjorde materiellet klar til sikring af stuehuset, og så kunne de tre-længede stråttækte avlsbygninger brænde — planmæssigt — ned til grunden, uden at stuehuset på noget tidspunkt kom i fare, og uden at der kom tilskuere til branden. Det var netop af den grund blevet bestemt at branden skulle ske på det meget tidlige tidspunkt.

Murene, der til sidst stod røgsværtede tilbage, blev væltet hen på morgenen, og for en sikkerheds skyld blev der etableret vagt ved ruinerne til op ad dagen.